

# Verkenners

## OKTOBER

### Zaterdag 1 oktober 2005

“ Wij zijn zachte bolsters met nen hette kern. “ zo sprak ooit een wijs man. Tegen zoveel wijsheid zijn wij niet opgewassen, dus wij zullen ons volledig schikken in deze lotsbestemming.  
Alle bolsters om 14u paraat!

### Zaterdag 8 oktober 2005

Driewerf helaas, maar vandaag is het spijtig genoeg *geen vergadering*, omdat uw leiding op leidingsweekend is om het gehele werkjaar voor te bereiden.  
Ik stel voor dat jullie vandaag eens iets nuttig doen en bijvoorbeeld het gras afrijden of . Vele ouders zullen het roerend met me eens zijn schat ik.

### Zaterdag 15 oktober 2005

Geen rook zonder vuur, dus we zullen eens iets met hout gaan doen. Noeste *bosarbeid* op de Kempische duinruggen. Zorg dat je om **9u30** aan het lokaal staat met een schoofzak (aka boterhammen), en evetueel werkhandschoenen en een kruiwagen. Zo'n kruiwagen kan je achter je fiets monteren om je te verplaatsen naar de Kempische duinruggen.

### Zaterdag 22 oktober 2005

Playstation spelen is één ding, maar zelf een film opnemen een ander. We gaan vandaag eens een ander ding doen, namelijk een film opnemen. Bij voorkeur een romantische actie-komedie; dat is jullie op het lijf geschreven. Breng zeker een aantal attributen zoals pruiken, hoeden, grime, verkleedkleden, zwaarden mee zodat ze een nuttige rol in de film kunnen spelen.

### Zaterdag 29 oktober 2005

Eindelijk is het weer zover: de activiteit der activiteiten, met name de *Sciviro!*  
Weest om 9u30 paraat aan de Lilse Bergen (inkom dagrecreatie). Weest van voeder voorzien.

### Zaterdag 5 november 2005

We kunnen er niet om heen : onze zuiderburen liggen ons nauw aan het hart. In het kader van de globalisering zullen we ons eens volledig inleven in de leefwereld van een *Fransman*. Kom allemaal verkleed als Fransman naar het lokaal om 14u. En die voertaal is Frans uiteraard...

Tot slot nog dit: “**Een gekortwiekt man is er twee waard.**”

Hou dit maar goed in het achterhoofd ☺

Met de glimlach groeten wij u,  
DE VLUGGE - DE SNELLE & DE RAPPE

# *Lord Baden-Powell of Gilwell*



**Robert Stephenson Smyth Baden-Powell of Gilwell** (22 februari 1857 – 8 januari 1941) was een Brits militair, schrijver en vooral grondlegger van de padvinderij.

Baden-Powell (dubbele achternaam) werd geboren in Londen in 1857 als zevende zoon van een wiskunde-professor. Op 19-jarige leeftijd ging hij in het leger en vervolgens naar India. In Zuid-Afrika verkreeg hij zijn vaardigheden als verkenners in de boerenoorlog. Zijn vaardigheden vielen zodanig op, dat hij voor de Britse geheime dienst kwam te werken. Na de boerenoorlog keerde Baden-Powell als held terug. Hij was inmiddels generaal-majoor. Zijn boek *Aids to Scouting* was inmiddels een bestseller geworden.

Met *Scouting for boys* (1e druk 1908, talloze malen herdrukt en nog steeds verkrijgbaar) gaf hij een aanzet tot een cursus verkennersvaardigheden die eigenlijk leidden tot het overal in het land, en later in Europa en de wereld, ontstaan van padvindergroepen die zich volgens de daarin beschreven methoden en principes oefenden. Het boek legde sterk de nadruk op eigenschappen als vaderlandslievendheid, hulpvaardigheid en onbaatzuchtigheid, burgerzin, moed, vindingrijkheid, discipline en improvisatievermogen. Op moderne lezers maakt het op een aantal punten een gedateerde indruk (de wetenschappelijke en geneeskundige principes die erin worden verkondigd zijn grotendeels sterk achterhaald) maar de erin gepropageerde 'normen en waarden' houden onverkort de gemoederen bezig en spelen zeker ook in het huidige scouting nog een belangrijke rol. Het boek is een merkwaardige mengeling van extracten uit spannende jongensboeken, sterke verhalen, tips en trucs, kampeer- en spoorzoekersvaardigheden, en aanwijzingen voor begeleiders en is ook tegenwoordig nog zeer leesbaar.

Niet lang daarna in 1908 werd de eerste (jongens) scoutinggroep opgericht. Met Baden-Powells achtergrond was het niet vreemd dat scouting (of toen in Nederland padvinderij) een militaire organisatie structuur en uiterlijk kreeg. Al snel was padvinderij een internationaal fenomeen geworden. Onder leiding van - inmiddels Lord - Baden-Powell groeide de padvinderij snel: in 1939 waren er 3,3 miljoen scouts in meer dan 32 landen.

Baden-Powell stierf in (Nyeri) in Kenia in 1941.

(bron: [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

*Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat Baden-Powell de grondvesten van scouting legde, en dit zal niet onopgemerkt voorbij gaan! Meer info vlogt zeker nog!*