

VERKENNERS

DECEMBER



December is examenmaand. Wij zouden graag hebben dat onze verkenners met glans en glorie slagen. Vandaar dat in december de verkenners naar de vergadering mogen komen wanneer hen dat het beste uitkomt met de studies. Later komen of vroeger doorgaan zijn absoluut geen probleem.

Zaterdag 3 december 2005

In deze donkere tijden hebben wij een man van Spanje laten overkomen, om alhier warmte en zonneschijn in éénieders hartje te brengen. Maar niet alleen warmte in het hart, maar ook speculaas in de schoen.

Om 14u op post voor onze grote kindervriend.

Zaterdag 10 december 2005

Gezelligheid kent geen tijd – deel 1. Gezelligheid en zich competitief met elkaar meten; er is geen betere combinatie. Hoog tijd voor gezelschapsspelletjes. Breng een gezelschapsspel en de nodige dosis gezelligheid mee.

Zaterdag 17 december 2005

Gezelligheid kent geen tijd – deel 2. We zullen ons een op het grote kerstgebeuren voorbereiden met een supergezellig, cosy & gemütlich kerststronkje te maken.

Meebrengen: houtblok, kaars, werktuigen (bv: hamer, zaag, schaaf, ...) en alle mogelijke versierselen die je je maar kan indenken.

Vrijdag 23 december 2005

Kerstbal in de Lambeer. Dit is een fuif die door onze scoutsgroep georganiseerd wordt.

De verkenners mogen (dus niet moeten) hier naartoe komen. Spreek een einduur met je ouders af en hou je daar ook aan.

Dansschoenen aandoen!

Zaterdag 24 december 2005

Helaas pindakaas. Vandaag kan je de kersttafel helpen dekken, want het is geen vergadering.

Dinsdag 27 december 2005

Kranske! Het jaarlijkse kerstfeestje. Om 20u30 aan het lokaal met slaapgerief, een feestneus, een pakje van ongeveer €5 (geen bro!!) en €5 voor de onkosten. Einde: de volgende morgen in de voormiddag.

Zaterdag 31 december 2005

De vogeltjes zingen blij hunne vrolijke lied. Maar wat de vogeltjes kunnen, kunnen wij minstens even goed of misschien zelfs nog beter. Om 8u30 aan het lokaal met gouden engelenstemmetjes om te gaan nieuwjaarszingen. Einde: rond de middag.

Zaterdag 7 januari 2006

De periode van everzwijn met veenbessen en krokettes, fazant met spek en witloof, gebraden Schots lam met kerstomaatjes en roergebakken courgettes met munt en andere delicatesses is jammer genoeg voorbij. Maar hebben jullie ook iets opgestoken van deze overheerlijke periode?

Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Dus maak er zelf maar eens een goed potje van. Om 10u aan het lokaal met gamellen, bestek, voedingswaren (die niet uit blik of préfab zijn) en de nodige kruiden, specerijen en attributen.

Einde: in de vroege namiddag.



o(af)Bstnops

